

**ÔNG HỘI TRƯỞNG HỘI THÁNH TÂM TẠI PHÁP
NGÕ LỜI CẢM ƠN QUAN KHÁCH
VÀ LƯỢC THẢO VỀ THÂN THẾ CÙNG SỰ NGHIỆP
CỦA ÔNG PHẠM VĂN TÒNG**
(Lễ An táng tại Nghĩa trang ngày 30-8-2007)

Kính thưa Linh-mục,
Kính thưa quý cụ, quý ông bà

Họ đạo Công Giáo Thánh Tâm Vientiane trân trọng cảm ơn linh mục, quý dì phuốc, quý cụ, quý ông bà, quý thân hữu xa gần đã hiện diện tại đây hôm nay, để tiễn đưa ông Phạm Văn Tòng trở về Nước Chúa. Ông Phạm Văn Tòng ra đi, họ đạo Công Giáo Thánh Tâm chúng tôi đã mất đi một vị cố vấn lỗi lạc, một huynh trưởng khả kính, đã luôn luôn khuyến khích và cổ vũ chúng tôi, cố gắng hoạt động trong mọi lãnh vực cộng đồng, văn hóa, xã hội sao cho tốt đời đẹp đạo.

Chúng tôi xin phép quý vị lược thảo vài hàng về thân thế và sự nghiệp của ông Phạm Văn Tòng :

- Ông Phạm Văn Tòng sinh ngày 30 tháng 10 năm 1922 tại Luang Prabang vương Quốc Lào.

Sau khi học xong chương trình trung học tại Vientiane ông được tuyển chọn vào làm việc tại sở quan thuế Vientiane, chính phủ hoàng gia Lào.

Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, ông đã phải tản cư sang Thái Lan. Trong những năm lưu sống tại Thái Lan, ông đã gặp và kết duyên với bà Ngô thị Tảo.

Năm 1949, ông bà và Gia đình hồi cư về Vientiane và lại tiếp tục được làm việc tại sở quan thuế Vientiane. Với sự hiểu biết rành mạch về luật quan thuế, với tính tình hiền hoà tháo vát, ông đã thành công dễ dàng trong công việc, ông bà chung vai sát cánh cùng nhau xây dựng tổ ấm gia đình hạnh phúc, an nhàn, sung túc.

Tuy công việc chuyên môn bề bộn, ông vẫn hăng say tham gia vào các hội đoàn Việt Kiều trong các công tác xã hội.

Trên lãnh vực tâm linh, ông tham gia hoạt động trong họ đạo công giáo Thánh Tâm Vientiane.

Ông đã từng là phó Hội trưởng hội Ái Hữu Việt Kiều tại Ai-Lao,
Ông đã từng là chủ tịch họ đạo công giáo Thánh Tâm tại Vientiane.

Để tưởng thưởng sự hăng say công tác, ông đã được ban thưởng :

- Huân chương của tòa Thánh Vatican,
- Huân chương của chính phủ Hoàng gia Lào,
- Huân chương của chính phủ Việt Nam Cộng Hoà,

Biến cố 30 tháng 4 năm 1975, ông đã cùng gia đình di tản sang Pháp.

Tại phương trời Âu này, ông cũng hăng say tham gia công tác cộng đồng, đói với bạn bè, ông luôn luôn thủy chung và thành khẩn.

Trong những buổi trà dư, tửu hậu với bạn bè, ông thường hay ví von:

" Của đời người thế, nước non tiên "

Mười năm trước đây, ngày 14 tháng 8 năm 1997, hiền thê của ông là Bà Ngô thị Tảo đã qua đời, và 10 năm sau cũng tháng 8 năm 2007, ông thanh thản hân hoan trở về Nước Chúa, để xum họp với bà.

Không bệnh hoạn không ốm đau, sau bữa cơm tối đêm 21 tháng 8 qua ngày 22 ông bình thản ra đi, đúng như câu ông thường ví von :

" Của đời người thế, nước non tiên "

Thương tiếc ông, chúng tôi nguyện cầu hồng ân Thiên Chúa mở rộng tay đón tiếp người con đã trở về xum họp.

Kính thưa quý vị, tôi thay mặt tang gia xin cảm tạ quý vị đã bỏ chút thì giờ quý báu tiễn đưa Cụ Phạm Văn Tòng đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Kính chào quý vị.